

## Tekst B

### Alzheimerdagboek-fragment

“Willeke Willems. Wonende in de wijk No. 3. Wat heerlijk dat ik weer kan schrijven. Ik hoop dat ‘t u zal aanspreken!  
Jammer genoeg, is mijn huis van m’n vader dood. Ik had zo graag dat ze waren blijven lezen, maar helaas!!!  
Maar met bidden zal ik ze helpen. God zij gedankt dat we de afgelopen jaar geen nare tijd hebben gehad. Ik wilde u graag alles schrijven wat nodig was! Ik schrijf ‘t wel allemaal! Tot over ‘n week wil ik alles schrijven. Tot zolang de groetjes,“ Willeke Willems

Bron: <http://www.alzheimerdagboek.nl/blog/bericht/ik-wil-alles-schrijven>

## Dagboek van een Alzheimerpatiënt



### Willeke de Bruijn

In 1992 werden Willeke en haar man Jan opgenomen in een verzorgingstehuis. Willeke werd kort daarna erg vergeetachtig en herkende haar echtgenoot al snel niet meer. Eind 1993 op 82-jarige leeftijd werd Willeke opgenomen op de psychogeriatrische afdeling. Gedurende haar tijd in het verpleegtehuis hield Willeke een dagboek bij. Dit blog bevat het dagboek van Willeke.

### Winkels gesloten

30-12-2010 / 11:35 uur

(0 reacties)

Zondagmiddag. Mevrouw, wat verlang ik er na, toch met pa en moeder te kunnen praten. O wat zou dat fijn zijn.

[lees meer..](#)

### Ander meisje

23-12-2010 / 09:34 uur

(0 reacties)

Graag wil ik nog eens 'n beetje papier gebruiken om weer 'n stukje te maken! Waarin weer alles uitkomt.

[lees meer..](#)

### Auto

16-12-2010 / 11:30 uur

(0 reacties)

Lieve zuster, wat fijn dat 't zulk goed weer is!

[lees meer..](#)